

*'CARIBBEAN ISLANDS: Drowning in credits,
sailing through stress'*



'T CIVIELKE 5

The city of whispering palms



VTK Awards
De bestuursverkiezingen
De plateau 30 jaar geleden
Caribbean Slang
Who's most likely to...?
Zatte zeverkes



*Greetings
from the
Caribbean Islands*



DRANK
VAN DE
MAAND

BY **DELTA**

EXCLUSIEF
VOOR MEI



APPELJENEVER **ICE TEA**

€3

ELKE MAAND EEN DRANKJE
AAN DE LAAGSTE PRIJS

COLOFON

't Civielke is een tweemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Technische Kring Gent VZW. Het wordt sine pecunia verspreid onder de studenten van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur en op aanvraag per post toegezonden aan leden van Engage en aan de ereproffen.

In juli en augustus verschijnt er geen editie.

Redactie: Jules Barnes, Matisse Meersman
Geike Cordony, Emma Demets & Axelle Leeman

Communicatie: Geike Cordony, Emma Demets & Axelle Leeman

Redactieadres: Jozef Plateaustraat 22,
9000 Gent

tel/fax: 09/264 37 26

e-mail: communicatie@vtk.ugent.be

website: www.vtk.ugent.be

Advertenties: VTK Career and Development
Jozef Plateaustraat 22,
9000 Gent

email: interne@vtk.ugent.be
career@vtk.ugent.be

Druk: Druk NV Drukkerij Verbeke
Lijnmolenstraat 34-36,
9040 Gent

Oplage: 400

INHOUDSTAFEL

- **5.** Praeses Praat
- **6.** Redactie Ratelt
- **9.** FRiS
- **11.** Apero time
- **12.** WENS Next Level
- **14.** De plateau 30 jaar geleden
- **16.** Spelletjespagina
- 28.** Welke Caribbean cocktail ben jij?
- 18.** De Bermudadriehoek
- 21.** Street fighters:
Prof edition
- 31.** Piraat VS Burgie
- 33.** Zatte zeverkes
- 24.** Welke ingenieurs
overleven het langst op
een onbewoond eiland?
- 34.** VTK Awards
- 38.** Caribbean Slang
- 40.** Who's most likely to?
- 26.** Best money
making methods
- 42.** Caribbean Mythes
- 44.** How to quit smoking
- 46.** De bestuursverkiezingen
- 48.** Sport spreekt
- 49.** Save the date!!
- 51.** Dankwoord



Praeses Praat

Dag allemaal

Het einde van het semester is in zicht, wat betekent dat mijn praesesjaar er bijna op zit. Ik heb er alleszins hartstikke van genoten. Allereerst wil ik nog eens mijn praesidium bedanken om zich dit jaar de volle 100% te smijten. Het zijn stuk voor stuk harde werkers die met veel plezier evenementen hebben georganiseerd voor jullie. Van bach launch tot het Galabal der Ingenieurs of van skireis tot de VTK jobfair, het waren allemaal top evenementen.

Maar ik wil ook jullie bedanken. Zonder jullie zou VTK niet bestaan. Misschien heb je wel eens een les gemist, doordat je een drankje te veel hebt gedronken op een VTK evenement. Maar ik hoop dat het het waard was en dat jullie er van genoten hebben.

De examens komen dichterbij en bij sommigen zal de examenstress al toenemen, maar probeer nog een (voor) laatste keer te knallen. Na de examens is er ook Summer Kick-Off. Met een outdoorbar in het Zuidpark, zullen we jullie voorzien van frisse drankjes of

cocktails, om die examens te vergeten en de vakantie goed in te zetten. Hou dus 25 juni zeker vrij in jullie agenda!

Ik geef binnenkort de fakkel door aan de nieuwe praeses, zodat ik eindelijk eens aan mijn thesis kan beginnen werken. Blijkbaar schrijft dat ding zichzelf niet.

Een dikke merci om mijn praeses praat's te lezen, ook al waren ze soms van de pot gerukt. Maar voor mij eindigt het verhaal aan de FEA hier. Toch zal VTK me voor altijd nauw aan het hart liggen. Veel succes met de examens en de komende academiejaren.

Groetjes,
Xander

Praeses out



Welcome to the Caribbean Islands!!

Wij bedanken jullie voor het vertrouwen in VTK Airlines en wensen jullie een aangename vakantie toe op onze allerlaatste bestemming. In dit Civiëlke komen jullie te weten wie er gaat lopen met de meest gegeerde awards van Gent en omstreken: de VTK Awards! Met de zomervakantie in aantocht kozen we deze keer voor het thema 'Caribbean Islands'. Blader dus maar al even door naar onze Aperotime en Caribbean cocktails. Wil je een echte local worden dan is dat ook zeker mogelijk. Je vindt hier wat verderop een mooi overzichtje met de belangrijkste Caribbean Slang woordenschat. Lees meteen al even hun mythes, zo heb je al iets om een conversatie over te voeren. Ook onthult het communicatie team wat meer over zichzelf in 'Who's most likely to...' en kunnen jullie ook even spieken in wat voor spannende documentatie wij verzameld hebben van op

de VTK bestuursverkiezingen. Zoals altijd zijn er hier ook veel leerrijke artikels te vinden die zowat alle vakken van in jullie middelbaar coveren. Deed je graag geschiedenis? Lees dan eens 'De plateau 30 jaar geleden'. Eerder een aardrijkskunde fan? Dan is 'De Bermudadriehoek' misschien wel iets voor jou. Voor de wiskundeknobbels hebben we onze spelletjespagina. Voor de taalvaardigen: Jamaican Slang. Ik weet het, dat artikel had ik al eens vermeld, maar ik moet deze pagina nu eenmaal vol krijgen.

Bon, dit was mijn allerlaatste keer deze pagina vol ratelen :(

Veel plezier met het lezen ervan! (Laat de prof niet te hard merken dat je deze literatuur interessanter vindt!)

Greetz,
Communicatie







Hey hoi, jullie StuVers hier!

Het voorbije academiejaar was opnieuw een periode vol engagement, samenwerking, en tastbare vooruitgang voor de studentenvertegenwoordiging binnen onze faculteit. Met een sterk begin tijdens de FRiSse start, gezellige en verbindende momenten zoals de Board Game Night met proffen, en een grote betrokkenheid bij de tweejaarlijkse verkiezingen voor de faculteitsraad, bleef de stem van de student duidelijk aanwezig.

Intussen vonden al zeven algemene vergaderingen (AV) plaats, met nog een achtste en een welverdiend bedankingsmoment in het vooruitzicht. Tussen deze activiteiten door werd er bovendien hard gewerkt aan concrete realisaties die een directe impact hebben op het studentenleven. In deze bijdrage blikken we terug op enkele hoogtepunten én resultaten van het afgelopen jaar. Wil jij hier volgend jaar ook aan bijdragen, scan dan de QR code op de volgende pagina en volg ons op Instagram.

Activiteiten:

Met de FRiSse start trokken we het academiejaar op gang. In de Studententuin op campus Sterre genoten we van een heerlijke pizza en FRiSse drankjes.

Zowel voor de burgies als de indies organiseerden we een board game night met gekende proffen uit de studierichting. Zo kon iedereen zijn of haar proffen eens op een volledig andere manier leren kennen.

Verwezenlijkingen:

- 12 studenten verkozen in de Faculteitsraad
- alle plekken voor studenten in commissies gevuld
- studenten vertegenwoordigd bij de aanwerving van 16! proffen
- éérste samenwerking tussen alle facultaire studentenraden (FSR's)
- versterkte en nu ook officiële band met de DLK (archies)

Kalender:

- Do 7 mei 2026: StuVerbedanking
- Ma 11 mei 2026: AV8 Verkiezingen nieuw bestuur





Stuvenquiz



FEA.FRIS

Follow us



Board Game Night



Board Game Night

APERRO TIME



PINA COLADA

- 5cl witte rum
- 5cl kokosroom
- 10cl ananassap
- Ijs
- Schijfje ananas en een kers ter garnering

CARIBBEAN COCONUT SHRIMP

Ingrediënten:

- Gepelde garnalen
- Kokosrasp
- Paneermeel
- Ei
- Sweet chili saus

Bereidingswijze

- Dop de garnalen in ei + kokos + paneermeel
- 10-12 min in oven op 200 graden
- Lekker met sweet chili saus



WENS NEXT LEVEL

Wat een idee!?

- **Nieuw:** het WenS-spel
- **Doel:** campussen veroveren van **tovenaar Jasperus**
- Los **raadsels** op die onverwacht veel met WenS te maken hebben!
- **Iedereen mag meedoen!**



TEAM POMMELIEN THIJS DOET MEE!

Gaan jullie voor de bronzen vlag op de plateau?

We zijn een grotere fan van zilver. Het is ook erop of eronder omdat team levensloos nog maar één vraag moet.



Aha, maar op de boekentoren is zilver wel nog mogelijk toch?

Ooh ja, maar die moet in volgorde worden opgelost en we zitten vast in het midden.

Wat heeft je overhaald om mee te doen?

Het begon allemaal met dat mooie toneeltje in week 2. Ik denk dat heel auditorium A geloofde dat ze écht te laat waren. Ik was benieuwd naar hun creatie, dus ik schreef me samen met mijn beste vriendin Cassandra in op Ufora.



Ben je
klaar?



De Plateau 30 jaar geleden...

Ik heb enkele nonkels die al 30 jaar afgestudeerd zijn als burgerlijk ingenieur en mij dus af en toe een verhaaltje weten te vertellen over het grote verschil tussen hun studententijd en die van ons. Dus bij deze, dacht ik dat het wel fijn zou zijn om enkele van deze anekdotes met jullie te delen in een Civielke-artikel. Laat mij jullie meenemen naar de Plateau in 1996...

Hoog bezoek

Voor de opening van een symposium van BEST in 1997 hadden we nogal optimistisch en in het wilde weg iemand van de koninklijke familie uitgenodigd om een openingswoord te geven. Tot ieders verbazing, kregen we hier wel degelijk per fax antwoord op! Maar door de pui hoop die VTK Blauw toen was (nu waarschijnlijk niet anders) had niemand de brief echt in detail gelezen. Er stond namelijk dat prins Laurent graag aanwezig wou zijn, maar die avond niet wilde spreken. Dat hadden wij dus volledig gemist waardoor, ondanks de duidelijke woorden in de brief, vol geste de prins zijn openingsspeech aangekondigd werd terwijl zijn kabinetschef hopeloos van neen gebaarden. Wat volgde waren de onvoorbereide, ter plekke verzonnen woorden van onze jongste royal, in gebrekkig Engels die inhoudelijk nergens op sloegen. Maar hij heeft het toch maar gedaan, wat best sympathiek was! Het minste wat we dus konden doen was toen hij tijdens de pauze een cola vroeg, die snel te gaan halen in de eerste de beste souvenirshop voor Zijne Majesteit.

Het computerlokaal

Zoals jullie wel weten had in de jaren 90 bijna niemand een eigen computer op kot. Wie een pc nodig had moest naar het computerlokaal in de Plateau. Daar stonden een dertigtal computers, met een opzichter die alles in de gaten hield. Toen het internet opkwam organiseerde een consultingbedrijf een wedstrijd: studenten moesten een website bouwen en zoveel mogelijk bezoekers naar hun site lokken. Een burgiestudent, met de geniale ideeën die burgies nu eenmaal hebben, deed hier aan mee: hij schreef niet alleen een website, maar ook een script dat automatisch bezoekers voor zijn site genereerde. Dat draaide 's nachts op alle computers van het lokaal terwijl de opzichter voor hem een oogje dicht kneep. Bij de uitslag bleek hij natuurlijk miljoenen bezoekers en een topscore op de wedstrijd te hebben. Maar jammergenoeg in plaats van zijn creativiteit te bewonderen, werd hij door het bedrijf gediskwalificeerd...

De sluwe trucjes van VTK Feest

Vroeger was het hoogtepunt van het semester toch wel de Vooruitfuif die naar het schijnt nu nog altijd georganiseerd wordt. Destijds trok deze zoveel volk, dat zelfs de balkons bovenaan gevuld waren met studenten. Maar ik ben wel heel zeker dat één van de dingen die wij destijds deden tijdens de opbouw, nu niet meer gebruikt wordt.

Een ticket voor onze fuif kostte toen nog 100 Belgische frank, ofwel 2,50 euro. Dus datgene wat het echte geld opracht toen, was de bar. Om dit nog meer te stimuleren, strooiden we vroeger de vloer van de zaal vol met zout! Hierdoor kreeg iedereen die de hele avond druk aan het dansen was, alleen maar meer dorst. De hoeveelheid drank die die avonden geconsumeerd werd, was ongezien.

De kelders van Plateau onveranderd

In onze tijd leefde de conciërge van de Plateau nog in de Plateau. Samen met zijn vrouw hadden zij daar hun stekje in de kelders, dat was altijd al part of the job geweest. Je vraagt je nu waarschijnlijk af waarom dat niet meer het geval is vandaag. Wel, destijds (ik denk niet dat dat nu veel anders is) kampte de Plateau met een groot muizen- en rattenprobleem.

Op een nacht werd de conciërge wakker door het luide gekrijs van zijn vrouw naast zich. Ze greep naar haar oor en een vies beest vluchtte snel weg. De vrouw van de conciërge was midden in haar slaap door een rat in haar oor gebeten!

Je kunt je wel voorstellen dat het al niet aangenaam wonen was in de kelders van de campus, dus dit was natuurlijk de druppel. De volgende dag gaf de conciërge zijn ontslag en zijn ze direct verhuisd om daar geen enkele nacht meer door te brengen.



SPELLETJEN

KRUISWOORDRAADSEL



1. Grondstof van glas 2. Kracht per oppervlak 3. Tropisch eiland bekend om reggae 4. Tropische vrucht 5. Meetinstrument voor kracht 6. Frequentie van trillingen 7. Rode planeet 8. Kapitein in Pirates of the Caribbean 9. Piratendrank 10. Piratenvogel 11. Spaanse ontdekkingsreiziger die Cuba ontdekte 12. Havenstad van Cuba 13. Langste rivier ter wereld 14. Grootste zoogdier 15. Eerste vrouwelijke premier van het VK 16. Snelste landdier

ESPAGINA

CIRCLE 9

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | | | | | 9 | | |
| | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | | 7 | 2 | | | 6 | | 7 |
| | 8 | 6 | 9 | | | 7 | | |
| | 7 | 3 | | | | 8 | 5 | |
| | | 3 | | | 4 | 4 | 6 | |
| 3 | | 5 | | | 7 | 7 | | 7 |
| 6 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | |
| | | 9 | | | | | | 4 |

Het doel is om exact één van elk getal van 1 tot 9 in elke rij, kolom en 3x3 blok te omcirkelen.

Je mag in elke rij maar 1 vakje van elk getal omcirkelen.

Je mag in elke kolom maar 1 vakje van elk getal omcirkelen.

Je mag één getal per blok omcirkelen.



Bermudadriehoek



De Caraïben is zo'n regio die compleet verzonnen lijkt. Te blauw, te warm, te mooi. Het water heeft daar een kleur waarvan ge spontaan denkt dat iemand de saturatie te hoog heeft gezet. De stranden zien eruit alsof ze speciaal gemaakt zijn om als automatische achtergrond op een laptop te staan.

Maar natuurlijk zou het veel te eenvoudig zijn mocht de Caraïben gewoon alleen maar zon, zee en cocktails zijn. Er moest ergens toch nog een hoekje bestaan waar het lichtjes fout loopt, zonder het altijd over die piraten te hebben? Een plaats waar het decor wel nog paradijselijk blijft, maar waar de sfeer toch net dat tikje minder geruststellend wordt. De Bermudadriehoek. Een driehoek! En niets goeds komt ooit voort uit driehoeken. Dat weten we maar al te goed als ingenieurs...

Want laten we eerlijk zijn: het idee dat in een driehoek dingen spontaan verdwijnen, mensen rare beslissingen nemen, dingen nooit meer teruggevonden worden en getuigenissen achteraf redelijk onbetrouwbaar blijken... dat is voor ons eigenlijk geen exotisch concept. Wij kennen ook een driehoek waar dat gebeurt... (lees Delta). En dat kan toch geen toeval zijn? Ja, nee, mijn verklaring is gewoon: driehoeken zijn cursed.



Ge moet ook toegeven: als ge een mysterieuze plek wilt uitvinden, dan is een driehoek een sterk gekozen vorm. Een cirkel heeft iets vriendelijk. Een vierkant is te braaf: veel te symmetrisch en niks mis mee. Maar een driehoek? Daar zit direct spanning op. Puntig. Strak. Onrustgevend. Alsof de geometrie zelf al wil zeggen: hier klopt iets niet. Maar goed, ik ga verder over die van de Atlantische Oceaan.

De Bermudadriehoek is geen officieel afgebakende plek met een bordje “pas op, hier begint het mysterie”, maar eerder een denkbeeldige driehoek in de Atlantische Oceaan. De hoeken zouden ruwweg liggen bij Florida, Bermuda en Puerto Rico. Best groot dus. Het is een regio waar volgens de verhalen schepen verdwijnen, vliegtuigen van de radar gaan, kompassen crazy doen en de logica collectief beslist om even op vakantie te gaan.

De bekendste verdwijning: Flight 19

Een van de beroemdste verhalen is van 1945. Vijf Amerikaanse militaire vliegtuigen, die bekend stonden als Flight 19, vertrokken voor een routineoefening boven zee. Dat was op zich al saai genoeg, dus de Bermudadriehoek besloot blijkbaar om er wat spice in te brengen.

Tijdens de vlucht meldde de piloot dat zijn kompassen niet meer werkten. Alles van apparatuur leek de weg kwijt te zijn. Radiocontact deed altijd irriterender. Uiteindelijk verdwenen alle vijf de vliegtuigen. Alsof dat nog niet spectaculair genoeg was, verdween ook het reddingsvliegtuig dat hen ging zoeken.



Tip of the iceberg? Nee hoor! Magnetisme, aliens, mistbanken, Atlantis, portalen -> alles mag mee in de blender! Nu, er zijn verschillende type mensen dat we kunnen onderscheiden in zake hun omgang met het raar sfeertje in de Bermudadriehoek:

De eerste denkt er totaal niet over na. Die hoort “Bermudadriehoek”, tof: water met reputatie, steekt het dan in dezelfde schuif met dingen zoals de Yeti, Stonehenge,... en gaat dan verder met zijn leven.

Maar dan hebt ge de tweede soort. Dat zijn de mensen die één onschuldig filmpje of artikel tegenkomen en dan vier uur later volledig ontspoord zijn in een internet-rabbithole over magnetische velden, afwijkende kompassen, vreemde mistbanken en piloten die zogezegd dingen gezien hebben die “niet van deze wereld” waren. Geloofwaardig genoeg om ‘s nachts toch nog even verder te lezen.

En dan zijn er natuurlijk ook de mensen die vanaf het begin volledig het gaspedaal indrukken en zeggen: aliens. Geen combinatie van slecht weer, stromingen,... maar gewoon aliens, of tijdsportalen afkomstig van aliens. Eens ge “aliens” in het gesprek gooit, moogt ge plots veel. Dan hoeft niet alles nog logisch te zijn.

Voor de mensen dat dit te basic vinden, is er altijd nog Atlantis. Volgens die versie ligt ergens onder de Bermudadriehoek de verzonken stad Atlantis, of toch minstens een restant ervan, dat nog altijd een of andere vreemde energie uitstraalt en de regio omvormt tot een supernatural no-gozone.



STREET FIGHTER PART 2: PROF EDITION

Legende der battles

Red Hennie
Teppo Thunder

Picka M. Fury

VS

Bowling Bart
Titon J. Bock

Crushing Christophe
Freaky Frederick

In het donkere auditorium A, waar de TL-lampen flikkeren alsof ze ook stress hebben voor de examenperiode, verschijnt plots een

gigantisch scherm:
STREET FIGHTER:
PROFFEN EDITION

De bel gaat. DINGDINGDING en de strijd begint!





GEVECHT 2:

Bowling Bart VS Crushing Christophe (met versterkingen)
(sidenote: gevecht 1 vind je in het vorige civielke ;))

De vloer van de aula barst open.
Uit de scheuren stapt ****Crushing Christophe****.
Hij kijkt naar de grond. Slaat erop. ****BOOOOM.****
De aula verandert in een landschap vol putten en bergen.
Een miniatuurgebergte van pure vernietiging.

Dan een rollend geluid. ***Rrrrrrrrrrr.***
****Bowling Bart**** rolt het strijdveld op. Letterlijk.
Geen stappen. Gewoon rollen. “Niemand ontsnapt aan de
strike,” zegt hij terwijl hij versnelt.

Christophe slaat opnieuw op de grond.
Een gigantische berg ontstaat.
Maar Bart? Rolt. Vliegt er gewoon over.
Voor een moment lijkt hij te zweven. Te hoog. Te lang.

Vanuit de coulissen verschijnt plots een figuur met wapper-
end haar: ****DE TITON BOCK****
Zijn haar beweegt als een lasso.
“Kom eens hier.” ****ZWIEP.****

Het haar schiet de lucht in en vangt Bowling Bart mid-air.
Bart rolt nog even door in de lucht.
Maar wordt dan naar beneden getrokken.
Nu staat Bart tegenover twee tegenstanders.

Crushing Christophe kraakt zijn knokkels.



Plots komt er nog iemand het veld op geslenterd:

****Freaky Frederic.****

Hij kijkt ernstig rond. Zucht, en zegt:
“Als je iets echt wilt, dan moet je het erin forceren.”
Het klinkt gevaarlijk.

Hij duwt Bart terug richting Christophe.
Christophe maakt zich klaar voor zijn ultieme aanval:
****CRUSHING APOCALYPSE SMASH.****

De klok boven het bord begint af te tellen.
5 4 3 Christophe springt. Vuist omhoog.
Alles vertraagt. 2
Hij slaat toe— Hij ruikt de overwinning al. 1 ****DING.****

De klok stopt. De Titon Bock steekt een vinger op.
“Telt niet. Te laat.”

De aanval bevriest. En keert om.
De shockwave van Christophe’s eigen smash slaat hem
achteruit. Freaky Frederic probeert nog iets te forceren maar
wordt meegezogen.

Bowling Bart rolt langzaam weg uit de chaos.

De Titon Bock staat alleen recht.
Alle deuren slaan tegelijk dicht.
Van al die wind begint zijn haar te wapperen.

****WINNAAR: TEAM JASPER (DE TITON BOCK).****

Welke ingenieur overleeft het langst op een onbewoond eiland?

Stel je voor: een groep ingenieurs strandt op een onbewoond eiland, zonder technologie, zonder hulpmiddelen en vooral... zonder wifi. Wat eerst een nachtmerrie lijkt, wordt al snel een fascinerend experiment: welke ingenieur heeft de beste overlevingskills wanneer theorie plots pure praktijk wordt?

Computerwetenschappen probeert eerst eens te checken of er WiFi is via palmbomen en kokosnoten. Daarna proberen ze een robot te bouwen die vis kan vangen. Ze overleven niet. Ze blijven hangen bij het debuggen en vergeten te eten, overlevingskans: 0%.

Bouwkunde gaat direct aan de slag met een hut. Deze stort 30 keer in, maar uiteindelijk leren ze bij via trial & error. Na een week is er een waterdichte hut en een primitieve uitkijktoren. Ze overleven redelijk goed, maar hebben erg veel stress van alle structurele berekeningen zonder AI, overlevingskans: 75%.

Chemie analyseert alles dat eetbaar is: kokosnoten, vissen, wortels, mysterieuze paddenstoelen, Ze proberen primitieve filters en kooktechnieken, maar veroorzaken vaak grote explosies, overlevingskans: 50%.

Biomedische kan voedingsstoffen overal uithalen. Ze weten exact wat veilig is en wat maximale energie levert. Indien nodig weten ze ook hoe efficiënt te doen aan kannibalisme, overlevingskans: 90%.

Natuurkunde oriënteert zich via sterren, zon en kompas. Probeert primitieve valstrikken en zeewaardige vloten. Theoretische berekeningen omzetten in de praktijk mislukt echter vaak, ze rekenen met een valversnelling van 9,81 in plaats van de lokale 9,78.... Overlevingskans: 30%.

Elektrotechniek probeert een zonnepaneel of een batterij te maken van kokosnoten, lianen en koperdraden. Soms lukt het half, soms is er kortsluiting. Ze kunnen kleine gadgets maken, maar hebben geen stroom, overlevingskans: 10%.

Werktuigkunde bouwt katapulten, valstrikken, een primitieve waterpomp, Ze kunnen een vlot of kleine machine maken om voedsel en water makkelijker te verkrijgen, overlevingskans: 95%.

Omdat ingenieursstudenten soms veel meer halen uit een grafiek, heeft communicatie het makkelijke gemaakt voor jullie xx



Best money making methods

Onethische editie - don't try this at home

Ik deel met jullie een van mijn beste tips & tricks van hoe ik als student rondkom. Student zijn is duur. Er zijn veel dingen dat je moet kopen om als student te overleven: boeken, bier, kot, spotify, bier, wc-papier, bier, bier, BIER... Klassieke manieren zoals studentenjob zijn niet goed genoeg, dus heb ik de zaak in eigen handen genomen. Ik presenteer: 'creatieve inkomstbronnen' die ik mogelijk wel of niet uitoefen.

1. Keukenparasiet

Van deze ben ik spijtig genoeg zelf slachtoffer. Kotkeukens zijn geweldige ecosystemen: iemand koopt melk, iemand pasta, na 2 dagen weet niemand nog wat van wie is. Dit opent interessante economische mogelijkheden. Gebruik volgende vuistregel: 'Als niemand weet van wie het is, behoort het eigenlijk tot het collectief'. En toevallig ben jij op het moment dat je honger hebt het collectief. Zelf moet je dus niet meer naar de winkel.

2. De dropshipper

Dit kan met vanalles, je verkoopt dingen, die eigenlijk gratis waren, bijvoorbeeld: gratis goodiebag jobfair --> verkoop als merchandise.

3. Incognito groepswerker

Iedereen weet dat een groepswerk (in het beste geval) bestaat uit: 1 persoon die alles doet, 2 die half meewerken en ééntje die alleen de WhatsAppgroep leest (antwoorden: optioneel). Maar de echte opportunist ziet hier een kans: het opbouwen van een mini-consultancybureau en enkel advies en werk aanbieden tegen betaling.

Advanced methods (voor gevorderden)

4. OnlyFans

Hier moet ik niet veel uitleg bij geven, er zijn altijd oude mannen met teveel geld die inactief zijn in de slaapkamer thuis. 'Maar wat als ik een jongen ben en een klein pietje heb?' Geen zorgen, wat ik deed in deze situatie was: mijn zus mijn nagels laten lakken en een account maken met feetpics. Dit levert ook verrassend veel geld op. Dit is misschien 'vies', maar liever teleurgesteld zijn in mezelf en wel geld verdienen, dan gewoon teleurgesteld zijn in mezelf zonder geld.

5. De Delta-Farmer

Simpel: maandag = gratis 2 bonnen. Je gaat elke maandag naar Delta (zoals je elke dag zou moeten doen) en krijgt 2 bonnen, deze kan je verkopen voor cash aan randoms. Je zal merken hoe verrassend vrijgevig sommige bezoekers in Delta wel niet zijn.

6. Personal Favorite: De Opportunistische Gripper

Andere namen: 'pakken wat los ligt', 'open tafel', 'studentikoze herverdeling'. Het is simpel: vragen aan mensen of je hun geld mag 'lenen', maar je zegt niet wanneer je het terug gaat geven. Je kan hier een excuus verzinnen over waarom je het meer nodig hebt op dat moment, of bij een straat-muzikant een snelle drive-by, die kan u och niet achtervolgen met zijn instrument. Je kan hier creatief zijn. Deze zou wel eens illegaal kunnen zijn, maar het is een ervaring.



Welke Caribbean Cocktail ben jij?

- Hoe breng jij je vrije dag het liefst door?
 - Op het strand met een boek of Netflix
 - Feestend met vrienden
 - Avontuurlijk: roadtrip, wandelen of kajakken
 - Luxe: ontbijt op een terras of rooftop
- Welke kleur spreekt je het meeste aan?
 - Turquoise (zoals het water van je droomstrand)
 - Felrood of neon (party vibes)
 - Groen of tropisch (natuur & avontuur)
 - Goud (chic & classy)
- Hoe zou je je persoonlijkheid omschrijven?
 - Rustig en charmant
 - Energiek en vrolijk
 - Avontuurlijk en spontaan
 - Elegant en verfijnd
- Welke muziek luister je het liefst?
 - Reggae
 - Salsa/ Caribbean beats
 - Tropische house
 - Smooth jazz
- Met welk dier voel jij je verbonden?
 - Dolfijn (chill, slim, sociaal)
 - Pauw (uitbundig, kleurrijk)
 - Papegaai (avontuurlijk & opvallend)
 - Zeeschildpad (klassiek & relaxed)
- Je favoriete vakantiebestemming
 - Rustig eiland
 - Bruisende stad/festival
 - Jungle of tropisch avontuur
 - Luxe resort
- Ideale avondactiviteit:
 - Zonsondergang bekijken
 - Dansen tot de zon opkomt
 - Kajakken of nachtelijke wandeling
 - Dineren met cocktails
- Outfit naar kotfeest:
 - Comfy
 - Felle kleuren
 - Sportief & praktisch
 - Chic & elegant

- 
9. Kot-snack voorkeur:
- A. Fruit of gezonde hapjes
 - B. Chips + bier of shots
 - C. Tropisch fruit of zelfgemaakt
 - D. Luxe chocolade of dessert
10. Hoe reageer je op stress tijdens de blok?
- A. Rustig ademen
 - B. Feest/afleiding zoeken
 - C. Een wandeling maken door het bos
 - D. Comfort opzoeken
11. Favoriete kotactiviteit
- A. Netflix + snacks
 - B. Bierpong/ dansen
 - C. Creatief zijn/ terrasje doen
 - D. Een diner met cocktails & wijntjes organiseren
12. Ideale brunch:
- A. Smoothie bowl
 - B. Croque + mimosa
 - C. Tropisch fruit
 - D. Toast met avocado + wentelteefjes
13. Wat neem je mee naar een kotfeest?
- A. Snacks/ mocktails
 - B. Bier en shotjes
 - C. Creatief spel of iets unieks
 - D. Luxe cocktail of drank
14. Hoe motiveer je jezelf tijdens de blok?
- A. Rustige planning
 - B. Beloningsysteem met alcohol
 - C. Nieuwe uitdagingen
 - D. Beloningsysteem met shoppingspree
15. Je kotkamer ziet eruit als:
- A. Gezellig rommelig
 - B. Overal partydecoraties
 - C. Met al je kunstwerken/ maquettes
 - D. Minimalistisch & chic
16. Wat doe je op een regenachtige dag?
- A. Netflixen
 - B. Kotfeest
 - C. Gaan sporten
 - D. Spa dagje

Welke Caribbean Cocktail ben jij?



Meeste A's? Dan ben jij een Piña Colada: De ultieme chill student: je bent rustig, charmant en houdt van relaxte avonden. Je kot is gezellig en je geniet van comfort.

Meeste B's? Dan ben jij een Daiquiri: De party animal : je bent energiek, sociaal, altijd klaar voor feestjes en shotjes. Jij brengt de sfeer, kleuren en vibes.



Meeste C's? Dan ben jij een Pornstar Martini: De creatieve/ avontuurlijke student: je houdt van buitenlucht, ontdekking, nieuwe activiteiten en tropische smaken. Jij kiest avontuur boven standaard.

Meeste D's? Dan ben jij een Mai Tai: De luxestudent : je bent elegant, stijlvol en geniet van het leven met verfijning. Jouw kot en drankkeuze stralen klasse uit.





Twijfel je tussen je bachelorproef of een uitje naar de Caraïben? Je bent niet de enige. Waarom blokken op Plateau als je ook doelloos kan ronddobberen met een fles rum?

Ontdek met deze gids jouw ware roeping: Burgerlijk Ingenieur of Piraat.

Lonen

De Burgie: Krijgt een startersloon van 2200 euro, een hybride bedrijfswagen (waarmee je elke ochtend in de file staat), maaltijdcheques van 8 euro en een hospitalisatieverzekering.

De Piraat: Betaalt nul procent personenbelasting, krijgt kost en inwoon op het schip en wordt betaald in gouden munten, specerijen en het allerbelangrijkste: rum! In plaats van een bedrijfswagen krijg je een driemaster met 40 kanonnen. Geen file, wel soms een zeeslag.

Dresscode & Welzijn op het Werk

De Burgie: Moet een veiligheidsattest halen, draagt onflatteuze stalen neuzen, een veiligheidshelm vol luizen en een fluohesje op de werf.

De Piraat: Lapt alle regels rond arbeidsveiligheid aan zijn laars. Houten benen, haken als handen en een ooglapje worden gezien als de laatste mode trends. Een papegaai op je schouder is toegestaan op de werkvloer zodat je je zeker nooit alleen voelt.

Teambuilding & Netwerken

De Burgie: Moet op vrijdagmiddag mee naar een verplichte “escape room” met HR, gevolgd door lauwe cara en bitterballen waarbij iedereen ongemakkelijk praat over de komende deadlines.

De Piraat: Plundert samen met zijn collega's een Spaans galjoen en viert dit door een havenstad op stelten te zetten met eindeloze hoeveelheden stroh, rum en gezang.

Pensioen

De Burgie: Werkt door tot zijn 67ste, in de hoop dat er tegen dan nog iets over is van de staatskas om zijn laatste dagen alleen door te brengen in een rusthuis.

De Piraat: Gaat op zijn 32ste op pensioen nadat hij de ultieme schat heeft begraven op een onbewoond eiland (of sterft aan scheurbuik op zijn 24ste, wat de pensioenplanning aanzienlijk vereenvoudigt).

Zatte Zeverkes

“Mijn muscle memory heeft een Cola gekocht, ma ik wou eigenlijk een nalu”

“Ik ben afmetingen van wc brillen aan het bekijken”

“In het buitendland maken ze geen onderscheid
tussen een industrieel ingenieur en een echten”

“Hebben jullie nu een brandnetelfoef?”

“Het regent, maar het regent niet. Het zijn gewoon
natte druppels in de lucht.”

“Beter slechte punten dan slechte pinten”

DE VTK

*Cuteste
Koppeltje*

Silke & Lennert

*Beste Barman/
Vrouw*

Louisa Scheir

*Royale
Roddeltante*

Liesl De Boeck

*Actiefste
Atleet*

Lukas Bonne

AWARDS

*Sletterigste
Sloerie*

Marit Cloet

*Knapste
Koningin*

Hennie Deschepper

*Dapperste
Droomjongen*

Dries Broeckhove

*Problematische
Post*

Cursus

DE VTK

*Lekkerste
Lesgever*

Hennie Deschepper

Zotste Zatlap

Arthur Duron

*Crashende
Cantusser*

Louis Pieters

*Koddigste
Knuffelbeer*

Cyriaque Maertens

AWARDS

*Bekendste
Burgie*

*Sappigste
Spekkie*

Xander Boudry

Anders D'hoey

*Superieurste
Subrichting*

*Nobelwaardige
Nerd*

Werktuigkunde

Roderik Meersschaut

Caribbean slang: Jamaican Patois

Als je aan de Caribbean denkt, denk je waarschijnlijk aan zon, zee, strand, cocktails, muziek ... Naast mooie stranden en lekker eten hebben veel Caribbean Islands ook hun eigen slang, uitdrukkingen en manieren van praten. Een van de bekendste voorbeelden is Jamaican Patois. Voor mensen van buitenaf klinkt het soms een beetje als Engels. Het is niet zomaar “raar Engels” het is een echte taalvariant met een eigen ritme, eigen woorden en eigen sfeer.

Dagelijkse slang

Wah gwaan? - Wat is er gaande? / Hoe is het?

How yuh stay? - Hoe gaat het met je?

Mi irie - Alles goed / alles chill

Weh yuh ah seh? - Wat zeg je? / Hoe zit het?

Ya mon - Ja hoor / geen probleem / komt goed

Inna di morrows - Zie je morgen

Bless up - Het beste / take care

Nuff respect - Bedankt / respect

You large - Goed bezig / respect voor jou

Grappig en heel herkenbaar

‘Dead wid lough’

Oftewel: ik ga stuk. Letterlijk is het iets als doodgaan van het lachen, en eerlijk, dat is ook gewoon veel leuker dan droog zeggen dat iets grappig was.

'If a dirt, a dirt'

De Jamaicaanse versie van: het is wat het is. En laten we eerlijk zijn: dat is echt studententaal avant la lettre. Deadline gemist? If a dirt, a dirt. Te laat begonnen met studeren? If a dirt, a dirt.

Groepswerk volledig ontspoord? If a dirt, a dirt.

Spreekwoorden met een klein beetje levensadvies

'Talk and taste your tongue'

Denk eerst na voor je iets zegt. Niet alles wat in je hoofd opkomt, moet er ook meteen uit.

'De olde de moon, de brighter it shines'

Sommige dingen worden beter met de tijd. Dat kan over mensen gaan, over ervaring, of gewoon over het idee dat ouder niet automatisch saaier of minder waardevol betekent. Het is eigenlijk een mooie, poëtische manier om te zeggen dat dingen met de jaren meer glans kunnen krijgen.

'Sake a mout fish get ketch'

Wie te veel praat, brengt zichzelf in de problemen. Met andere woorden: soms is zwijgen slimmer.

Hopelijk heb je hier iets van opgestoken en kun je met je nieuwe Jamaican Patois-skills je vrienden voortaan net iets cooler aanspreken. Of je nu "wag hwaan", "mi irie" of "bless up" dropt, you large!!

Nuff respect als je tot hier hebt gelezen!!!



Een inside look in het - Who's most

Wie is het meest waarschijnlijk om een borstvergroting te doen?

5 antwoorden



- Geike
- Emma
- Axelle
- Matisse
- Jules

Wie is het meest waarschijnlijk om een foto te plaatsen op de VTK instagram in plaats van hun eigen?

5 antwoorden



- Geike
- Emma
- Axelle
- Matisse
- Jules

Wie is de spellingsnazi?

5 antwoorden



- Geike
- Emma
- Axelle
- Matisse
- Jules

Wie is het meest waarschijnlijk om te zwaaien naar iemand die eigenlijk niet naar hen zwaaide?

5 antwoorden



- Geike
- Emma
- Axelle
- Matisse
- Jules

Communicatie Team likely to ... -

Wie gebruikt het meeste ChatGPT?

5 antwoorden



Wie is het meest waarschijnlijk om botox te proberen?

5 antwoorden



Wie mist altijd de deadlines?

5 antwoorden



Wie zal waarschijnlijk meedoen aan Naked attraction Belgium?

5 antwoorden



De Baccoo komt uit de jungles van Suriname en Guyana. Hij is een klein mannetje met grote ogen en dunne armen en benen, dat 's nachts actief is en wensen kan vervullen. In ruil daarvoor vraagt hij alleen bananen en melk. Wie hem voedt, kan snel rijk worden (meestal ten koste van anderen). Maar wie vergeet te betalen, wordt door hem achtervolgd als door een poltergeist. De Baccoo duikt in heel het Caribisch gebied op. Men vindt hem vaak in een oude rumfles of onder een brug. Hij zou kunnen veranderen in een hond of rat, onzichtbaar worden, stenen naar huizen gooien en voorwerpen laten bewegen. Iedereen is het erover eens dat hij lelijk en gulzig is. Wil je van een Baccoo af, dan moet je hem weer in een rumfles krijgen. Dat kan door hem te misleiden met een uitdaging die hij voor zonsopgang moet uitvoeren, of door hem simpelweg te lokken met banaan en melk. Zodra hij in de fles zit, maak je die dicht en gooi je hem in zee of in een rivier.



Dwens (douens) zijn de verloren zielen van kinderen van zeer jong leeftijd gestorven of doodgeboren kinderen. Ze dwalen eeuwig rond in bossen, moerassen en langs rivieren. Ze zijn klein, naakt, dragen grote hoeden en hebben geen gezicht, behalve een kleine mond. Je herkent ze aan hun onhandige gang en hun achterstevoren staande voeten. De ouderen zeggen dat je nooit de naam van een kind mag roepen, omdat dwens die naam zullen leren en het kind het bos inlokken. Soms verschijnen ze 's nachts in dorpen, huilend voor ramen. Hoepel-hoepel-hoepel-op zoek naar kinderen.

Lagahoo is een nachtelijk gedaanteverwisselaar uit Trinidad en Haïti. Zijn komst herken je aan rinkelende kettingen, dierlijk gejammer en het gekrijs uit het struikgewas. Overdag lijkt hij een gewone man, 's nachts verandert hij in wat hij wil (vaak een hoofdloze man of een hand). Hij trekt een doodskist vol zielen achter zich aan, vastgeketend aan zijn middel en verlicht door drie kaarsen. Volgens de ouderen kun je hem alleen zien door de 'yampee' uit een hondenoog in je eigen oog te doen en om middernacht door een sleutelgat te kijken. Verslaan kan bijna niet: alleen wijwater of heilige olie helpt. Wie hem negen dagen lang met een daarmee ingewreven stok slaat, ziet hem al zijn gedaanten aannemen totdat hij oplost in de ochtendschemer.



Soucouya, ook bekend als Ole Higue, is een Caribische gedaantewisselaar. Overdag lijkt ze een oude kluizenaar, maar 's nachts werpt ze haar huid af en vliegt ze als een vuurbal rond. Ze glipt door kieren en sleutelgaten om slapende slachtoffers hun bloed op te zuigen, nacht na nacht, tot ze sterven of zelf een soucouya worden. Om haar te ontmaskeren strooi je rijst op de weg: ze kan niet anders dan blijven tellen en verzamelen, waardoor ze bij het eerste daglicht wordt ontdekt.



How to quit smoking

Welkom bij roken als student. Je kent het wel, het begint onschuldig. Eerst vraag je 'een trekje' wanneer je eens zat bent. Dan rook je telkens mee 'alleen als je drinkt' en zeg je dat je een gelegenhedsmoker bent om te copen. Maar al snel koop je jouw eerste pakje en heb je het vage gevoel dat het misschien uit de hand aan het lopen is. Hier is hoe je ermee moet stoppen (als je wil hé).

Stap 1: Zeg dat je stopt (De stap die iedereen al is heeft gedaan)

Vertel iedereen dat je stopt met roken, maar echt iedereen: vrienden, kotgenoten, dates, npcs,.. zoals dit: 'nee nee ik ben echt gestopt. Dit is mijn laatste pakje'. Dit pakje zal uiteraard niet je laatste zijn, maar dat weet je op dat moment nog niet.

Stap 2: Kies een dramatische stopdatum

Waarom zomaar stoppen als je kan stoppen op een coole datum (super origineel) zoals: 1 januari, na de blok, na de examens, na de herexamens,... Het voordeel hiervan is dat je het stoppen nog een paar weker kan uitstellen.

Stap 3: Vervang saffen door iets anders

Je kan opteren voor 'gezonde' alternatieven zoals kauwgom, of zoals velen kan je ook kiezen voor de opties die erger zijn dan roken (e.g. vaperen). Je hebt ook zo van die afkick dingetjes in de apotheek.

Stap 4: Vermijd triggers

Voor studenten zijn dit meestal: koffie, bier, examens, groepswerken, wachten op iemand, stress,...

Experts raden aan om deze te vermijden, maar wij weten het beter; dat het niet altijd praktisch is om bijvoorbeeld bier te vermijden.

Stap 5: Sociale druk incasseren

Vrienden zijn niet altijd behulpzaam, na 3 dagen rookvrij zegt iemand 'komaan gast eentje boeit ni'. Dit is fout, hier begint de klassieke relapse. Het goede nieuws is dat je hierna opnieuw aan iedereen kan zeggen dat je gestopt bent. (Je moet dan wel terug naar Stap 1)

Stap 6: De filosofische fase

Je begint je vragen te stellen: 'Waarom rook ik eigenlijk?', 'ben ik verslaafd of wil ik cool lijken?', 'Waarom heb ik er altijd zin in na 3 pinten?', 'Waarom heb ik er nog meer zin in na 6 pinten?'. Roken is niet alleen nicotine, maar ook: sociale interactie, pauze, aurafarmen,... Het is niet zomaar drugs, maar nog veel meer

Stap 7: Acceptatie

Ik heb verder geen tips meer om te stoppen, als ik eerlijk ben is een grote reden dat ik ben gestopt gewoon het feit dat ik geen geld meer had om elke week 10EUR+ te spenden. (10EUR = 6 pinten). Je moet een van deze gewoon aanvaarden:

- A: Je bent gestopt, tof! Longen = trots
- B: Je bent gelegenhedsmoeder
- C: Je rookt alleen door alcohol-invloed
- D: Je drinkt 3x zoveel als gewoonlijk



De Bestuursverkiezingen

Naast uren kandidaten ondervragen en zoeken naar talenten zoals leiderschap, stiptheid en betrouwbaarheid, zijn er tijdens deze verkiezingen ook nog andere talenten ontdekt. Als je zo urenlang boven in delta zonder telefoon naar mensen moet luisteren die enkel praten over waarom zij de geschikte kandidaat zijn, durven je gedachten wel eens af te dwalen en begin je al snel onbewust wat te doodlen. Op het einde van de avond heb ik alle kunstwerken die die dag gemaakt zijn verzameld en mijn top drie voor jullie hier uitgekozen om te tonen wat voor een Picasso's er wel niet in ons praesidium zitten!



(Er had er hier eentje dorst, denk ik)

Dan geef ik graag nog een erepagina aan de kunstenaars van Cursus, die de nieuwe VTK-bestuursleden op papier hebben gezet. Herken jij wie het nieuwe bestuur is volgend academiejaar?



Het spijt me, Spekkie, jouw tekening was niet gepast om in 't Civielleke te plaatsen. Maar ik hou jullie niet tegen, liefste lezertjes, om zelf Anders eens te vragen om zijn meesterwerk van toen te tonen!

Het sportjaar loopt stilaan op zijn einde, maar we hebben nog een laatste update zodat jullie helemaal mee zijn.

Minivoetbal: De halve finales gingen helaas niet zoals gehoopt. Onze heren namen het op tegen een ijzersterk HILOK. We wisten op voorhand dat HILOK enkele nieuwe toppers had, en dat bewezen ze ook op het veld, ondanks onze eigen sterke ploeg. We verloren met een triestige eindstand van 11-2. Onze dames speelden tegen VRG in de halve finale. Het was een zeer spannende match waarin VRG jammer genoeg net de bovenhand nam en met 3-4 won.

Badminton: Onlangs werd het eindklassement badminton bekendgemaakt. Vorig semester was er badminton voor geklasseerden; hier heeft VTK goed gescoord door alle toppers die hebben laten zien hoe het moet. Dit semester was het vervolg: badminton voor niet-geklasseerden. Ook hier kwam VTK met een leger aan spelers om iedereen te verslaan. De scores van beide delen werden samengeteld en dit leverde ons een mooie 2de plaats op!

Voetbal: Op 18 maart speelde ons elftal tegen VRG in de halve finale. Dit beloofde een spannende match te worden, en die hebben we dan ook gekregen. Jammer genoeg draaide deze spannende match niet uit op een voordelig resultaat: we verloren met 2-1. Enkele weken later speelden we tegen VEK voor de 3de plaats; ook dit was weer een match vol actie. VEK maakte al snel de eerste goal, maar binnen de minuut maakten we weer gelijk. Zodra elk team had getoond dat ze konden scoren, bleven er ballen binnenvliegen langs beide kanten. Zo werd het 4-4 en werd er overgegaan tot penalty's. Onze keeper, Lennert, maakte een mooie redding om de penaltyreeks in gang te zetten, waardoor we een perfecte start hadden. Helaas draaiden de volgende ballen niet even goed uit. Uiteindelijk scoorde VEK hun vijfde penalty, waardoor we de match verloren.

Hockey: Zaal 1 van het GUSB werd weer volledig afgezet voor een avond vol hockey. Net zoals de afgelopen jaren hadden we weer een sterk team klaarstaan om deze avond alles te geven. Onze eerste wedstrijd was meteen al pittig, tegen VEK. Deze match verloren we met 5-0, een jammere manier om de avond te starten. De wedstrijd erna was tegen onze rivalen, HILOK. Hier heeft onze ploeg haar beste kant laten zien en versloegen we HILOK 4-1, een topresultaat! Verder speelden we nog tegen V GK en VLK. Het waren allemaal sterke ploegen, wat werd bevestigd in het klassement. Plaats 2, 3 en 4 hadden namelijk evenveel punten. We verloren de onderlinge tiebreaks, waardoor we net buiten het podium eindigden, op de vierde plaats.

We herinneren jullie graag aan onze ploegen die al even niet gespeeld hebben; zij wachten namelijk op de epische finaledag! De VTK-heren- en vrouwenbasketploegen spelen daar namelijk tegen HILOK. We spelen dus niet alleen de finale, maar hebben ook de kans om HILOK nog eens in te maken. En het wordt alleen maar beter: onze volleybal-dames spelen namelijk twee wedstrijden die dag! Eerst gaan ze zich bewijzen tegen VBK, en daarna volgt nog een legendarische finale tegen HILOK.



IETS MET
EEN SUMMER
KICKOFF
OFZO...

25
JUNI

COMING
SOON



Met insane
cocktaildeals !!



STAY
TUNED!



TOPCOPY



DOCUNET

DOCUMENT PRINTING & PUBLISHING

TOPCOPY nv en DOCUNET - Gebroeders Vandeveldestraat 121 - 9000 Gent
tel: 09 - 223 48 22 - info@topcopy.be - www.topcopy.be

Syllabi en handboeken online bestellen: www.docunet.be

DANKWOORD

Proficiat! Je hebt alweer een Civielke verslinderd!

Natuurlijk hebben er heel veel mensen meegewerkt:
Dikke dankjewel aan onze Praeses Xander Boudry voor de
introductie. Bedankt ook aan FRiS om een woordje uitleg te geven
bij jullie activiteiten.

Een warme merci ook aan mijn mede-communicantjes en mijn
redactie: Emma, Axelle, Jules en Matisse. Zonder jullie was het
boekje maar half zo dik geweest en veel minder kleurrijk!

Natuurlijk schrijven wij dit boekje niet alleen, dus ook een
welgemeende bravo voor iedereen die op de Creatieve Avond
geweest is en ook nog een artikeltje heeft geschreven!

Zo dit was dan ons allerlaatste Civielke :((
We wensen de redactie van volgend jaar heel veel succes!

Dikke kussen en knuffels xo

Jules, Matisse
Axelle, Emma & Geike

DELTA

WEEKPROMO: 4 SHOTS €5 - 6 PINTJES €10

MA

1 + 1
CORNET

€ 4

DI

GIN
TONIC

€ 4

WOE

BACARDI
COLA

€ 4

DO

VODKA
REDBULL

€ 5

VOOR VTK LEDEN: 1+1 GIN TONIC € 5
ALTIJD VAN 21U TOT MIDDERNACHT



FOLLOW US
DELTA_GENT



OPEN VANAF 21U MA-DO

STALHOF 17, 9000 GENT